

Sanne Røhe



Jeg har levet et langt og spændende liv indtil videre. Min passion for flyvning opstod i 1984, hvor jeg fik min første tur i svævefly – derefter var min skæbne afgjort, og den akademiske karriere blev sat på standby. Efter to år i Svævefly tog jeg springet til en amerikansk flyveskole i nærheden af Boston, hvor jeg efter endt uddannelse fik job som instruktør. Da der efter et halvt år her bød sig en chance for at flyve transatlantisk færgeflynning, hoppede jeg ud i det og færgede derefter solo 13 fly over Atlanten sommeren 1988, én-motorers såvel som to-motorers. Jeg konverterede licenser til danske, fik job i SAS koncernen, og havde derefter en skøn tid der på alle mulige flytyper, kort- såvel som langrute. Det stoppede brat efter ca 13.000 flyvetimer, da jeg i MC ulykke i 2011 brækkede ryggen og fik Loss of License. Siden har jeg uddannet mig til psykolog og akupunktør.

Jeg er sejler med egen båd, står på ski, har dyrket triathlon og cykling (cyklet tværs over Australien i et race i 2018), og har boet i udlandet. Jeg stødte tilfældigt på Paragliding i foråret 2021 på skrænten ved Heatherhill, hvor en tosset instruktør gav mig en super sjov tur. Min datter Mette og jeg besluttede os med det samme for at starte i sporten. Det har været hurtig progression, fordi jeg har været så privilegeret at have haft tiden til at deltage i træningssamlinger og klubture til indland og udland.

Jeg blev valgt som formand for DHPU i efteråret 2021, og har i det efterfølgende halvandet år arbejdet intensivt for at forenkle og forbedre, både internt i unionen såvel som eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere. Det er et spændende arbejde, og til tider har det været meget krævende, men min røde tråd har altid været "for fællesskabets bedste". Jeg har lært utroligt meget i bestyrelsesarbejdet, men samtidigt har jeg heldigvis fortsat fokuseret på min flyvning, for det er passionen for sporten som skal drive værket!